

## **Predikan**

**Titel:** Nådens gåvor  
**Bibelord:** 1 Kor. 12:4-11  
**Datum & plats:** 16 augusti 2020, Tjelvarkyrkan  
**Predikant:** Anna Ljung

Ursäkta, jag behöver bara ringa ett samtal.

Hej, Elisabet!

Stör jag eller har du lite tid?

Vi behöver någon som kan sitta med i planeringsgruppen för Gotlandskonferensen.

Vi har frågat massiv med personer om de kan ställa upp, men ingen har sagt ja.

Det är inte ett så viktigt arbete.

Gruppen träffas inte så många gånger.

Kan inte du ta på dig detta?

Vi hittar ingen annan!

Kan du inte ställa upp? Kan du inte axla detta?

Kan du inte säga ja så slipper jag fråga så många flera?

Nehä, inte det.

Okey. Vi hörs en annan gång då.

Hejdå.

Finns det någon av er som skulle vilja gå in i ett uppdrag om ni fick det presenterat så här?

Men om jag skulle tänkt lite innan och gjort lite djupare tankeverksamhet?

Låt mig ringa ett helt annat samtal.

Hej Charlotta!

Stör jag eller har du lite tid?

Jag har funderat på dig. Ganska mycket.

Jag tycker mig ha uppfattat att du har en speciell gåva.

Gåvan att kunna se till en större helhet.

Gåvan att kunna planera stora event.

Och att göra det tillsammans med andra såsom personer från olika församlingar.

Gåvan att kunna tillfråga, inspirera och vägleda andra.

Vi har en väldigt viktig konferens, Gotlandskonferensen, du vet.

Många kommer till konferensen med hopp och förväntan på att bli berörda i

gudstjänster, konserter, seminarier, volleybollturnering och att få dela gemenskap under måltider m.m.

Konferensen vänder sig till olika åldersgrupper; små barn, tonåringar, hårt arbetande småbarnsföräldrar, yngre och äldre pensionärer.

Det krävs en hel del och det är ett ärofyllt uppdrag.

Jag tror att just du, Charlotta, har de gåvor som behövs.

Att just du med din personlighet skulle kunna bidra med mycket.

Och jag vågar tro att du skulle trivas, annars skulle jag inte fråga dig.

Skulle du kunna tänka dig att fundera på att vara med i planeringsgruppen?

Om så, kan vi höras mer.

Jag kan berätta mer, introducera dig till de andra i gruppen och uppdraget.

Å, så roligt, vad glad jag blir!

Får jag ringa dig igen om några dagar så pratar vi mer?

Tack, så fint.

Hejdå!

Vi alla människor har begåvningar eller vad vi kallar inre gåvor, gåvor fyllda med nåd.

Vi vill få använda just våra unika gåvor på bra och meningsfulla sätt.

I sammanhang där våra gåvor uppskattas, där dom kommer till nytta, där bitarna faller på plats.

Corona har förändrat mycket för oss.

Vår förmåga att ställa om och orientera oss i nya situationer har satts på prov.

En del av oss har inte kunnat använda våra gåvor som vanligt.

Behoven har förändrats.

Behoven har ibland lockat fram vilande eller dolda gåvor.

Pensionerade sjuksköterskor har vikarierat för sina sjuka och utslitna yngre kollegor.

Människor som tidigare inte delat ut mat till hemlösa har haft *tid* att göra det.

Människor som tidigare var ovana att prata i telefon har upptäckt hur skönt det är att samtala länge, inte bara skicka korta meddelande på mobilen eller datorn.

Församlingar som tidigare inte livesänt sina gudstjänster digitalt har lärt sig enkel teknik och nått fram till sina egna sjuka och ensamma församlingsmedlemmar och dessutom helt nya människor.

Corona har tagit massvis med möjligheter från oss, vi har tvingat begränsa oss.

Men situationen och behoven har även lockat fram nya tankar och perspektiv.

Och därmed nya vilande och dolda gåvor.

Vi som församling har ibland uppdrag som bara måste göras.

Ibland letar vi hopplöst efter någon som kan göra det men ingen vill eller kan.

Ibland får vi då avstå från att få just det uppdraget utfört.

Ibland går någon in i det och vantrivs och slutar sedan.

Så har vi nya idéer.

Någon har upptäckt ett nytt behov att fylla och en glädje i att få prova.

Då har vi, som gemenskap, möjligheten att våga välkomna insikten, behovet, uppdraget och

personen.

För gåvor och människor kommer ibland som överraskningar.

Paulus skriver att gåvorna, tjänsterna och verksamheterna är olika men Gud densamma.

En av hans röda tråd är att gåvorna ska komma till nytta.

Har du gåvor som legat och vilat inne i dig, inte fått komma till nytta, som du vill ge nytt liv till?

Nu finns det nya chanser!

Världen har förändrats!

Vi har ett nytt läge i världen, vårt land, vår stad och i vår församling!

Kanske har Gud gett dig gåvor som behövs just nu i vår nya situation?

Amen.